



De hobby van Marcel Moerenhout

Zenden: draadloos communiceren door Nederland

Marcel Moerenhout (59) is Timmerman voorman voor onze vestiging in Lelystad. Hij werkt sinds 1999 bij Van Wijnen. In zijn vrije tijd is Marcel vooral bezig met zenden. Zo heeft hij ook al 4 keer meegedaan met de PACC Contest, waar hij gebruik maakte van het kantoor in Lelystad. 'De keuze van deze locatie is simpel' zegt Marcel. 'We hebben geen last van storing en geven geen overlast aan de omgeving.' Na het opbouwen van de richtantenne in de hoogwerker van 17 meter, heeft hij 24 uur de tijd om met zoveel mogelijk radiostations uit de Nederlandse provincies verbinding te maken. 'We kijken terug op een geslaagd weekend met 595 verbindingen.' Meer over zijn hobby lees je in dit artikel.

Voor degene onder ons die niks weten van zenden: wat is het precies?

'Met mijn hobby kun je draadloos communiceren met een ander station. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een zender. Maar tegenwoordig kan je ook heel veel met een computer. Als je antwoord krijgt

van het andere station, is de verbinding gelukt. Je wisselt dan een rapport uit. Aan het einde van het gesprek groet je elkaar door middel van de cijfers 73. Of stuur je wat tekst door middel van morse of telex. Maar het gaat om de verbinding. Soms kun je wel echt contact leggen met iemand anders, bijvoorbeeld via steunzenders in Nederland. Dan kun je vragen stellen als er iets bijvoorbeeld niet werkt bij jou.'

Wat heeft je oorspronkelijk aangetrokken tot deze hobby?

'Ik ben in de jaren '80 begonnen met 'bakkie's'. Op een gegeven moment was de zonneactiviteit zo goed, dat je met beperkt zendvermogen en antennes toch heel veel bereik had. Bijvoorbeeld tot in Nieuw Zeeland, Afrika, Suriname en Indonesië. In die tijd was het, in tegenstelling tot nu met alle mogelijkheden die we hebben, heel bijzonder om contact te leggen met iemand aan de andere kant van de wereld. Zo heb ik er steeds meer lol in gekregen.'

'Op vakantie op Kos heb ik cassettebandjes met daarop de morse cursus meegenomen. Met die koptelefoon op heb ik tijdens die vakantie morse tekens geleerd.'

Zenden en ontvangen van radiosignalen is illegaal als je hier geen certificaat voor hebt. Toen er bij Marcel in de buurt bij iemand apparatuur in beslag werd genomen, besloot hij toch maar het certificaat te halen. Na een staatsexamen mag je dan legaal zenden. 'Ik moest er veel voor leren, ik ben geen elektrotechnicus. Dus ik moest flink aan de bak. Om op de korte golf te mogen, moest je morsetaal gaan leren. Dit moest bijvoorbeeld omdat ook schepen in die tijd meer communiceerden via morse. Als zij noodsignalen stuurden, moest je dat kunnen begrijpen. Op vakantie op Kos heb ik cassettebandjes met daarop de morse cursus meegenomen. Met die koptelefoon op heb ik tijdens die vakantie morse tekens geleerd.'

Gebruik je vaak Morse?

'Ja ik gebruik het vaak. Met morse ben je beter hoorbaar dan met spraak. Als je met morse een letter mist, bijvoorbeeld door een slechte verbinding, dan begrijp je alsnog wel waar het over gaat. Met spraak is het lastiger te volgen als er iets wegvalt. Ook tijdens wedstrijden is morse ook vaak een van de 'modes'. Morse gaat sneller dan spraak, dus kun je sneller verbinding maken met een ander station. Hoe meer verbindingen met verschillende stations, hoe meer punten je krijgt tijdens zo'n wedstrijd.'



'Het gouden speldje kwam voor mij echt als een verrassing!'

Je zit ook bij een vereniging, VERON A41. Je kreeg laatst zelfs een gouden speld!

'Die kreeg ik omdat ik me al meer dan 25 jaar inzet voor de vereniging. In het begin deed ik dat als 'Fortbeheerder' in Utrecht. Het clubgebouw was een oud fort uit de waterlinie. Een prachtige plek met genoeg ruimte voor antennes. Uiteindelijk moest de gemeente de locatie terug omdat ze er een andere bestemming voor hadden. Nu doe ik nog steeds veel voor de vereniging. Zoals de website bijhouden, een nieuwsbrief maken, een hoogwerker regelen voor een wedstrijd, dat soort dingen. Ook regel ik het een en ander. Zoals voor onze velddag in Lelystad, op de Knardijk. Dan zorg ik dat er een Dixie is bijvoorbeeld. Ik ben dan een van de touwtrekkers van die dag. Het gouden speldje kwam voor mij echt als een verrassing!'

Hoe denk je dat de toekomst van je hobby eruitziet?

'Het is heel moeilijk om jong bloed te vinden. Binnen de vereniging zijn er vooral gepensioneerden. Over een jaar of 20 zal het op kleinere schaal voortleven dan nu het geval is. Dat is jammer, er gaat dan heel veel kennis verloren. Toch denk ik niet dat het helemaal gaat verdwijnen. Het blijft altijd wel bestaan.'

Wat voor advies zou je geven aan iemand die geïnteresseerd is in deze hobby en net begint?

'Je kunt beginnen met alleen een ontvanger. Dan luister je alleen. Zo leer je de gewoonten en de 'taal' die je nodig hebt. Want er is een bepaalde discipline. Dus ik raad aan eerst goed te luisteren. Maar de eerste stap is om naar een vereniging te gaan. In Friesland zijn veel actieve clubs. Bijvoorbeeld in Joure en Sneek.'